

s k y

a september in aegean's stash, balmy sun.

flowing from the brown bottle with its blinds down, ferricyanide
sprawled out on the paper all mild and warm. as its yellow flowed off the green
first the earth dawned all blue then the olive branches...

e a r t h

before my eyes; and where my feet tread where it merely stands as is, it blossomed, a magnolia on its crown...
iron-oxidized, grounded, clotted.

stone by stone they gather,
crushed, pounded, spread

the plant-shadow flowing from the silver water* has color grounded on hakkı bey**,
if it doesn't care for it, let it keep quiet for centuries...

u n d e r g r o u n d

under the crust
and deep in the ground
a color concealed inside its darkness,
a goblin is said to keep watch over it; kobold.
it oozed out the earth and,
passed through many a painting hand, keeps waning
grinded and heated, turned blue and flew, melted on fired-earth,
glazed, to be never parted. side by side.
for centuries.

edge to edge, tile by tile.

it leaned back against the wall, held on tight couldn't go away like the others
with the remaining pieces,
resting on its back for days on end for years bricks and mortar...

a warm breeze blew over the landscape within...

*TN: In Turkish "gümüş suyu", Gümüşsuyu is a district in Istanbul.

**TN: Hakkıbey is a peninsula in Ayvalık.

g ö k y ü z ü

ege'nin gizlisinde bir eylül, sıcacık güneş.

güneşliğini indirmiş kahverengi şişeden akan ferrisiyanür,
ılık ılık serildi kâğıda.
sarısı akınca yeşilin içinden
önce yeryüzü belirdi masmavi, zeytin dalları sonra...

y e r y ü z ü

gözümün önünde; hem ayağımın bastığı yerde yerinde öylece dururken çiçeklenmiş, manolyası başında...
demir oksitlenmiş, topraklanmış, topaklanmış. taş taş taşındılar,
ezildiler, dövüldüler, sarıldılar, sürüldüler gümüş suyu takip eden bitki-gölge hakkı bey'de bulmuş rengini,
istemezse sussun öylece yüzyıllarca...

y e r a l t ı

kabuğun altında
yerin de derininde
karanlığının içinde bir gizli renk,
bir cüce cin beklermiş başını; kobold. sızıvermiş yeryüzüne de,
boyayan çeşit çeşit ellerden geçmiş azalarak öğütülmüş, ısıtılmış mavi olup akmış yapışmış pişmiş toprağa,
sırlanmışlar, ayrılmamacasına. yanyana. yüzyıllarca.

kare kare karo karo.

sırtını dayamış duvara sımsıkı tutunmuş gidememiş uzaklara diğerleri gibi
kalan parçalarla,
sırtını sıvazlayan günler günü yıllar yılı harcı harç, derzi derz...

bir sıcak rüzgar esmiş içerdeki manzaraya...